

Ferm Troostplek



Met de campagne “Plant Troost” wilde Ferm een bron van troost zijn voor iedereen die worstelt met gemis, verlies, afstand of afscheid in coronatijd. Op een troost- en stilteplek mogen mensen stil vallen, troost zoeken en hoop planten.

Ook Ferm Eversel opende een troostplek in het zijstraatje van de Lusthofstraat. Het een mooi plekje, midden in het groen.

Je vindt er twee banken waar je even kan verpozen en een aantal zitblokken. Er hangen vogelkastjes, een insectenhotel, een vlinderhuisje



Een notenboom, die elk jaar zal zorgen voor nieuwe vruchten en als hij groot wordt zal hij ook voor de nodige schaduw zorgen.

Er liggen schelpen en keien met een boodschap.

En aan de boom hangt een schelp. Symbool voor de Sint Jacobsschelp die haar naam dankt aan de heilige Sint Jacobus en zo verwijst naar onze Sint Jacobusparochie.

Ook een gedichtenhoek waar geregeld andere gedichten te lezen zijn is aanwezig.

De troostplek is heel het jaar door te bezoeken. Een plek die stilte, maar ook kans op ontmoeten geeft. Een echte ‘Troostplek’.

