

Week 2021-16

KERK OPEN

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, zal er op zaterdagavond geen Misviering zijn. Wel blijft de kerk verder open op zaterdag en op zondag, telkens van 9 uur tot 16 uur, voor individueel bezoek en gebed.

BLOED GEVEN



© Jos Coels

Op dinsdag 6 april was het Rode Kruis weer aanwezig in Eversel en kon men in St.-Baaf opnieuw gaan bloed geven. Gezien corona, waren ook hier weer voorwaarden van toepassing. Zo moest, wie wou bloed geven, zich vooraf inschrijven (dit gebeurt via de website: www.donorportaal.rodekruis.be of via het tel. nr. 0800 777 00). Er daagden deze keer 78 bloedgevers op. Het Rode Kruis dankt deze mensen. De volgende data dit jaar voor bloedgave zijn de dinsdagen 13 juli en 5 oktober. Noteer alvast deze data. Wordt jij ook bloeddonor om levens te redden?

Vijftien vragen ter kennismaking met ISABELLE THIELEMANS

Isabelle woont in Zolder, is gehuwd met Guy Moons en heeft 3 kinderen. Isabelle is schepen voor CD&V en is bevoegd voor o.a. Financiën en bijgevolg ook voor de kerkfabrieken en de eredienst. In die functie gingen we met haar in gesprek en stelden we enkele vragen.



© Isabelle

Wat is de mooiste menselijke eigenschap?

Mededogen. We leven niet alléén in deze wereld, we leven in relatie tot de andere. Mededogen impliceert morele betrokkenheid bij anderen. Men spreekt ook wel van barmhartigheid, compassie, medeleven, ja zelfs menselijkheid. Wie met mededogen in het leven staat heeft oog voor de anderen.

Op welk talent van jezelf ben je trots?

Dat is een moeilijke. Talenten zijn gegeven, en daar ben ik in de eerste plaats dankbaar voor, eerder dan trots. Maar als ik dan één talent mag noemen, dan is het wel veerkracht. Vaak heb ik al mogen ervaren dat ik uitdagingen of tegenslagen aankan, en dat kan ik omdat ik er zelf in geloof dat er licht is aan het einde van de tunnel. Zelfs wanneer ik in het diepste dal zit, zal ik mijzelf altijd beloven dat het goedkomt, dat ik hieruit geraak. Dat vooruitzicht is voor mij een onuitputtelijke bron van veerkracht, mijn motor als het ware.

Welke waardevolle les hebben jouw ouders je geleerd?

Een gelukkige en onbezorgde jeugd is mij en mijn broer en zus spijtig genoeg niet gegeven geweest. Mijn moeder is jong gestorven en we bleven met drie kinderen alleen achter met een psychisch zwaar zieke vader. We hebben al jong geleerd dat ieder huisje zijn kruisje heeft, en dat je meer kan dan je zelf beseft. Maar ook dat niets zonder prijs is. Maar bovenal: dat liefde de basis is van alles.

Met welk gemis of gebrek heb je leren leven?

Het gemis aan een moeder, die jong gestorven is, en een vader die nog leeft maar psychiatrisch patiënt is, en waar ik sedert mijn 20 jaar mee zorg voor draag. Dat gemis heeft van mij wellicht ook de persoon en de moeder gemaakt die ik vandaag ben. Want je bent wie je bent door de dingen die je meegemaakt hebt. Dat verleden maakt van mij een nederig persoon, met grote eerbied voor de waardigheid van het leven, en met dankbaarheid voor alles.

Welke slechte eigenschap van jezelf kan je moeilijk bedwingen?

Zonder twijfel mijn ongeduld. Ik schakel best heel snel, en vergeet soms te wachten en om te kijken of de ander wel kan volgen.

Vind je van jezelf dat je goed kan luisteren?

Dat vind ik wel ja. Het is niet omdat ik gedreven ben dat ik niet hoor wat de ander zegt. Als ik er ben, dan ben ik er helemaal, met aandacht voor de ander en wat die te zeggen heeft.

Wat stoort je vaak bij andere mensen?

Door dat ik zelf telkens grondig te werk ga, dossiers ken en mij goed voorbereid, stoor ik mij aan het gebrek daaraan bij de ander. Je kan maar ernstig beslissen als je over alle elementen beschikt, met kennis van zaken en met overweging van alle aspecten die er toe doen.

Hoe smaakt geloof?

Geloof is, naast liefde, mijn fundament. Ik ben opgevoed met de christelijke normen en waarden. Voor mij zijn ze de basis van waaruit ik besta en waarnaar ik handel. In momenten van diepe crisis kan ik het soms verliezen (zoals bij het overlijden van mijn moeder), maar ik ervaar met de jaren dat mijn geloof mij niet verlaat. Zoals eb en vloed, heen en weer maar altijd aanwezig.

Als schepen van kerkfabrieken word ik daar merkwaardig genoeg ook op gewezen. De opmaak van het kerkenbeleidsplan confronteert mij met mijn politieke medeverantwoordelijkheid voor de toekomst van onze kerkgebouwen. Daar en dan voel ik echt dat ik dat fundament, dat christelijke geloof en zijn erfgoed wil bewaren voor de toekomst, dat ik daar het diepste respect voor heb, en dat ik dat voorrecht heb als schepen van financiën en kerkfabrieken. Het is de bakermat van de beschaving zoals wij die hier kennen. De toekomst van de kerkgebouwen impliceert niet direct de toekomst van het geloof, maar het raakt mij wel. En dat gevoel had ik als schepen niet verwacht toen mij kerkfabrieken werden toegewezen als één van mijn bevoegdheden (naast ruimtelijke ordening, economie en financiën). Het is een verantwoordelijkheid waar ik omzichtig en dankbaar mee omga.

Is er iemand die je wil vergeven?

Ja, en dat is ondertussen gebeurd. Voor mij is vergeven een gevolg van mededogen.

Hoe kom je tot rust?

Door muziek te spelen én te beluisteren. Niets zo fijn als samen muziek maken. Niets zo troostend en contemplatief als Bach, Beethoven of Mozart.

Welk religieus object koester je?

Een houten kruisje dat ik van mijn moeder geërfd heb. Fons Claes, de vroeger voorzitter van de heemkundige kring van Heusden, gekend om zijn kennis van religieuze objecten, heeft mij verteld dat het een “kruisje van Jeruzalem” is.

Welk boek wil je binnenkort zeker lezen?

In deze paasdagen herlees ik graag het prachtige “Het evangelie volgens Pilatus” van Eric-Emmanuel Schmitt.

Wat kunnen kinderen ons leren?

Kinderen kijken onbevangen naar de wereld, zonder vooroordelen. Door de vele vragen die kinderen stellen, leren ze ons weer wat verwondering is, dat alles niet zo vanzelfsprekend is. En ze wijzen ons op de kwetsbaarheid van het leven. Wie niet in het kind het wonder ziet, die snapt het hele liedje niet!

Met welk 11de Gebod zouden de Tien Geboden kunnen worden aangevuld?

Zonder twijfel:” Liefde is de basis van alles. De basis van alles is Liefde”.

Welke vraag brandt op je lippen?

Wat is er na dit leven? Is er leven na de dood? En wil ik dat antwoord wel kennen?

Dank u wel, Isabelle, voor dit openhartig gesprek.

Willy Van Aelst