

Week 2021-50

PAROCHIE NIEUWS EVERSEL

ADVENT

Volgend weekend vieren we de 4de zondag van de advent. In de voorbereiding op kerstmis ontsteken we dan een 4de kaars op onze adventskrans

IS OVERLEDEN

José RUTTEN, 85 jaar, weduwe van Dik Swinnen.

Namens onze parochiegemeenschap bieden wij aan de familie onze christelijke deelneming aan. Moge José nu rusten in de vrede van de Heer.

WERDEN DOOR HET H. DOOPSEL IN DE KERKGEMEENSCHAP OPGENOMEN

Giesbers en Evelien Van der Meer, Lummen.

Moge Noah gelukkig opgroeien.

Proficiat aan ouders en familie.

Dorian, zoontje van Terry Hermans en Simona D'Amires, Beringersteenweg.

Moge Dorian gelukkig opgroeien.

Proficiat aan ouders en familie.

GELUKKIGE VERJAARDAG

Op zondag 19 december verjaart Maria Elsen, weduwe Jef Horions. Zij wordt dan 93 jaar en woont in Carpe Diem. Daarmee is zij nu onze 6ste oudste parochiaan. Als parochiegemeenschap sluiten wij ons aan bij de gelukwensen die Maria mag ontvangen van familie, vrienden en burens. Moge Maria nog lang, gelukkig en gezond onder ons blijven.

En op donderdag 23 december verjaart Anthonie Schoofs, weduwe Louis Driessens, van de Everselkiezel. Zij wordt 90 jaar en woont nog steeds thuis. Zij is onze 13^{de} oudste parochiaan. Als parochie willen wij ons ook hier aansluiten bij de talrijke gelukwensen die zij mag ontvangen van familie, burens, vrienden.... Wij hopen dat Anthonie nog lang gelukkig en in goede gezondheid tussen ons mag blijven.

En eveneens op 23 december verjaart Tinneke Heyligen, weduwe Georges Strobbe, van de P. Beckersstraat. Zij wordt ook 90 jaar en woont ook nog steeds thuis. Zij is mede onze 13^{de} oudste parochiaan. Als parochie willen wij ons ook hier aansluiten bij de talrijke gelukwensen die zij mag ontvangen van familie, burens, vrienden.... Wij hopen dat Tinneke nog lang gelukkig en in goede gezondheid tussen ons mag blijven.

KERSTVIERINGEN

Ook dit jaar zal corona de spelbreker zijn waardoor onze verenigingen (Samana, Ferm, Femma, ...) niet in de mogelijkheid zijn om een eigen kerstfeest te organiseren. Spijtig, maar hopelijk kan volgend jaar een kerstfeest des te intenser gevierd worden. Weet wel dat op zondagen en op Kerstdag de kerk geopend is (van 9 tot 17 uur) en dat je er met beeld en muziek toch kan genieten van een christelijk geïnspireerde Advent en Kerstmis.

VREDESLICHT in Eversel

Onze scouts gaan ook dit jaar, al voor de 13^{de} keer, het Vredeslicht afhalen in het gowhuis van de scouts in Hasselt. Een Vredeslicht dat vertrekt in Bethlehem en via Wenen (Oostenrijk) naar ons land wordt gebracht en zo toekomt in Hasselt. Hiermee tonen ze dat vrede voor hen een belangrijke betekenis heeft. Zij halen het Vredeslicht af op **zaterdag 18 december** en zullen het in de kerk binnenbrengen omstreeks 21 uur.

Wie aan de stoptocht wenst deel te nemen kan samen met de scouts met openbaar vervoer (halte Gere Bij om 17.42 uur) mee naar Hasselt om dan van daar uit mee te voet naar Eversel te komen (een 16 km.).

Om aan iedereen de mogelijkheid te geven dit Licht af te halen en mee naar huis te nemen, zal de kerk geopend zijn diezelfde avond van 18 december van 21 tot 22 uur en 's anderendaags zondag 19 december van 9 tot 12 uur. Zorg er voor dat u een lantaarntje of dgl. bij hebt om het uitdoven te voorkomen.

Ook vanuit de naburige parochies zal men in onze kerk het Licht komen afhalen.

HET VREDESLICHT VANUIT BETHLEHEM UITDRAGEN



© bisdom Hasselt

Het logo voor het vredeslicht in Limburg: “Twee handen dragen het vredeslicht, maar je kan er ook twee witte vredesduiven in zien. Op de achtergrond de kaart van Limburg”.

Hoe is het ontstaan ?

Het idee om een danklicht te verspreiden, ontstond in 1986 in Oostenrijk tijdens een uitzending van de openbare omroep. Mensen die zich ingezet hadden voor een benefietactie kregen een geschenkje. Het moest een bijzonder licht worden. Daarom is men een lichtje, hét Vredeslicht, uit de geboortegrot in Bethlehem gaan halen.. En zo gebeurt het nu nog altijd dat de internationale scouts het Licht gaan halen in Bethlehem en het naar Oostenrijk brengen, van waaruit het

over gans Europa verspreid wordt, ook naar België.

Hoe komt het vredeslicht tot bij jou ...

De scouts van Eversel gaan op zaterdag 18 december het Vredeslicht in hun gowhuis in Hasselt afhalen en brengen het te voet naar Eversel naar de kerk. Het zal daar in de kerk branden diezelfde avond van 21 tot 22 uur en op de dag nadien, op zondag 20 december van 9 tot 12 uur. Iedereen is uitgenodigd om er het Licht te komen overnemen met een eigen kaars, liefst met een lantaarn(tje) om het uitdoven te voorkomen.

Wat betekent het vredeslicht uit Bethlehem ?

Het vredeslicht wil mensen motiveren om in de Kerstperiode een eenvoudige, maar persoonlijke bijdrage te leveren om vrede en hartelijkheid door te geven aan de medemensen.

Het belangrijkste is dat het vredeslicht wordt doorgegeven ... het is een warm gebaar!

Breng een kaarsje naar een buur, een zieke, een eenzame ...

Wens hem of haar vrede, vreugde en vertrouwen.

Want dit is onze droom : een échte Kerstmis,

een zee van licht, een stroom van warmte,

een golf van verbondenheid,

een wereld van vrede !