

Week 2021-52

## PAROCHIE NIEUWS EVERSEL

### MIS VOOR NIEUWJAAR

Op vrijdag 31 december, vooravond van Nieuwjaar, is de Misviering 's avonds om **18.30 uur**. Het blijft een goede gewoonte om ter gelegenheid van Nieuwjaar Eucharistie te vieren en Gods zegen over het nieuwe jaar te vragen en om mekaar een gelukkig, gezond en vreugdevol nieuwjaar te wensen. Als parochie sluiten we ons hierbij aan. Moge Gods zegen met ons allen zijn, het ganse jaar door.

### KERK OPEN

Tijdens de nieuwjaarsdagen (zaterdag en zondag) blijft de kerk open voor individueel bezoek en gebed. Er is sfeervolle muziek en er zijn aangepaste teksten te lezen op de TV. De kerk is die 2 dagen open van 9 uur tot 17 uur.

### NIEUWJAAR

© wva



Het blijft een goede gewoonte om ter gelegenheid van Nieuwjaar **Gods zegen** over het nieuwe jaar te vragen en om, ondanks de pandemie, mekaar toch een gelukkig, gezond en vreugdevol nieuwjaar te wensen: dat ook wij voor elkaar **een zegen** zouden zijn in dit nieuwe jaar, dat wij in het nieuwe normaal warmhartig zijn in onze ontmoetingen, dat wij Gods nabijheid ervaren in onze inzet voor een warm Eversel, dat onze parochiegemeenschap

krachtig en solidair mag blijven.

Dat wij **een zegen** zouden zijn in dit nieuwe jaar:

voor hen die ziek zijn en zonder uitzicht,

voor hen die oud zijn en eenzaam,

voor hen die ontmoedigd zijn,

voor hen die als overbodig aan de kant worden gezet.

Ja, van harte een **gezegend 2022!**

Namens het parochieteam Eversel.

## SCOUTS - vredeslicht



© D.R.

Een bijna volle kerk wachtte op de aankomst van de scouts die het Vredeslicht meebrachten vanuit Hasselt.

Onze scouts zijn op zaterdag 18 december jl. te voet van Hasselt naar Eversel gekomen om zo het **vredeslicht** naar onze kerk te brengen. Dit voor het 12<sup>de</sup> jaar na mekaar.

Bij aankomst rond 21.30 uur werden ze er verwelkomd door de aanwezigen die aan 't wachten waren om het Licht te kunnen overnemen. Met een powerpoint-presentatie werd het opzet van het ganse gebeuren mooi voorgesteld. Daarna werd de parochiekaars ontstoken aan het Licht van de scouts en konden de aanwezigen zelf het Licht overnemen, nadat deken Thieu Plessers het Vredesgebed van Franciscus had voorgebeden..

Heel wat mensen, ook vanuit de naburige parochies, alsook de scoutsgroep van Leopoldsburg, en vooral ook de catechisten en Vormelingen van Heusden met een grote delegatie, hebben daarna hun Vredeslichtje kunnen aansteken aan de parochiekaars om het zo mee naar huis te nemen en misschien zelfs te gaan afgeven bij burens, vrienden, in hun parochiekerk of clublokaal. De dag nadien zijn nog heel wat mensen individueel een kaarsje komen aansteken aan de vredeskaars. Zo ook een afvaardiging van de scouts van Heusden/Berkenbos die het vredeslicht te voet overbrachten naar de kerk van Berkenbos.

## SAMANA



Een verrassing voor de leden.

Omwille van corona is het kerstfeest van Samana Eversel niet kunnen doorgaan.

Spijtig, maar de veiligheid en de gezondheid van de leden en hun familie stond op de eerste plaats.

Daarom werd in de dagen voor Kerstmis de leden verrast met een kleine attentie.

En met de wensen voor warme kerstdagen en een gezond en veilig 2022 er bovenop.

© Mieke