

PAROCHIE NIEUWS EVERSEL

FEMMA - wandelen

Wie interesse heeft, kan ook in februari weer met FEMMA mee gaan wandelen op de 1^{ste} maandag en de 3^{de} vrijdag. Dit is nu maandag 6 februari en ook op vrijdag 17 februari. Je bent er zoals steeds welkom. Het is fijn om samen te wandelen, goed voor je gezondheid, je kan gezellig een babbeltje slaan, het ontspant.

De tocht is ongeveer 5 km. Vertrek om 13.30 uur op de parking van St. Baaf. En breng gerust een vriendin mee.

FERM - handwerkcafé

Zoals steeds kan je ook in februari veertiendaags naar het handwerkcafé van FERM komen. Dit is dan op de woensdagen 1 en 15 februari, telkens om 19 uur in lokaal 1 van St.-Baaf. Je kan er FERM breien, haken, ... en ondertussen ook ferm babbelen en lachen bij een heerlijke tas koffie.

KWB - kookles

Op vrijdag 3 februari organiseert de KWB haar jaarlijkse kookles. Er zal weer een heerlijk 4 gangen menu klaargemaakt worden. Nadien wordt er samen gezeten om te genieten van de klaargemaakte gerechten. Na de afwas kan er gebleven worden om na te genieten van een lekkere pint.

Wie alsnog wil deelnemen, moet zich dringend inschrijven via mail of 011 43 32 41.

Deelnameprijs bedraagt €20.

4 FEBRUARI 2023 - Dag van de Menselijke Broederlijkheid.

Op 4 februari is het de vierde verjaardag van de ondertekening in 2019 van het document "Menselijke broederlijkheid - Voor wereldvrede en samenleven" door onze paus Franciscus en de grootmim van al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb. Daarop hebben de Verenigde Naties besloten om **4 februari** uit te roepen tot Internationale Dag van de Menselijke Broederlijkheid.

De VN-lidstaten worden sindsdien opgeroepen om die dag jaarlijks te vieren. De resolutie moedigt lidstaten aan om te blijven werken aan een cultuur van vrede om bij te dragen aan vrede en duurzame ontwikkeling. Dit vereist inspanningen van de internationale gemeenschap voor de bevordering van de vrede, verdraagzaamheid, inclusie, verstandhouding en de solidariteit. Nu wij geconfronteerd blijven met o.a. de oorlog in Oekraïne blijft de oproep uitermate belangrijk.

Bij deze heuglijke gebeurtenis, die gebaseerd is op de **actuele spiritualiteit van Franciscus van Assisi**, willen we ons aansluiten met een gebed voor Menselijke Broederlijkheid:

*God, onze Vader, Gij hebt alle mensen
geschapen met een gelijke waardigheid.*

*Stort in ons hart een geest van broederlijkheid.
Beziel ons met een droom van ontmoeting,*

dialogo, gerechtigheid en vrede.

*God, onze Vader, Gij geeft ons de opdracht
een menswaardiger wereld te creëren,
zonder honger, armoede, geweld en oorlog.*

*Open ons hart
voor alle volkeren en landen op aarde,
zodat we het goede en het mooie zien
dat u in elk van ons gezaaid heeft.*

*Heer onze God, Gij zijt gemeenschap
en intimiteit van een drie-ene liefde:
Vader, Zoon en Geest.
Amen.*