

## PAROCHIE NIEUWS EVERSEL

### OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN IN ONZE PAROCHIE



© wva

De pastorie van Eversel, waar 7 Oekraïense vluchtelingen verblijven.

Sinds 5 april verblijven 7 Oekraïners, die als oorlogsvluchtelingen erkend zijn, in de pastorie van Eversel. Het betreft 7 leden van dezelfde familie. Zij zijn rond nieuwjaar toegekomen in België en hebben na een verblijf van 3 maand in een opvangcentrum een verblijfsvergunning verkregen dat minstens loopt tot 1 maart 2024.

Zij worden opgevolgd en begeleid door het personeel van het Sociaal Huis (OCMW). Het is ook de bedoeling dat deze Oekraïners zo snel mogelijk Nederlands leren en daarna werk zoeken.

Hopelijk lukt het hen wat om in Eversel tot rust te komen en om hun leven opnieuw wat op te bouwen.

Ondertussen kan de parochie verder blijven beschikken over een afgescheiden deel van de pastorie, nl. op het gelijkvloers rechts, met toegang via de voordeur (de bewoners hebben toegang via de zij- en/of achterdeur tot het gelijkvloers links en tot de verdieping).

Ons secretariaat blijft dus toegankelijk (op donderdag van 9 tot 10 uur).

### BROEDERLIJK DELEN

Tijdens de lente-eetdag van 12 maart en na de Kinderviering van 18 maart werden telkens bloemen (narcissen) verkocht ten voordele van Broederlijk Delen. Samen gaf dit een opbrengst van 616,24 euro. De 2 omhalingen tijdens de Misvieringen brachten respectievelijk 87,80 en 22,50 euro op. En via de ophaling van enveloppes werd er 333,85 euro geschonken.

Zo komen we dit jaar aan een uitzonderlijk totaal van 1.060,39 euro dat volledig werd doorgestort aan Broederlijk Delen. Namens deze organisatie: dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd, via deze initiatieven van onze parochie (en dit naast de individuele overschrijving rechtstreeks aan Broederlijk Delen)!

### LENTE-EETDAG - opbrengst

Op 12 maart had de jaarlijkse lente-eetdag van onze parochie plaats.

Deze kende weer een bijzonder mooi resultaat van **5.327,06 euro**, (dit is ongeveer hetzelfde als de herfst-eetdag van november vorig jaar). Het is wel 1.100 euro méér dan de laatste lente-eetdag (in maart 2020).

Dank aan allen die steunden en aan allen die de eetdag organiseerden en allen die er mee geholpen hebben.

### **FEMMA - wandelen**

**Vrijdag 21 april** maken we de laatste wandeling voor de zomer. In het najaar pikken we de draad weer op. We willen de laatste wandeling vertrekken aan Kasteel Meylandt. De verplaatsing naar het Meylandt maken we met de fiets. Vertrek stipt om 13u30 op de parking van St. Baaf.

### **FEMMA - bloemschikken**

**Donderdag 27 april om 19 uur** in een vergaderlokaal van St.-Baaf kan je weer leren bloemen schikken. Het geeft zoveel voldoening wanneer je zelf een mooi bloemstuk kan maken.

Floriste Heidi Engelen maakt samen met ons een prachtig bloemstuk in roze en paarse tinten. Zij zorgt voor alle materiaal. Jij moet enkel het volgende meebrengen : ronde schaal van ongeveer 30 cm doorsnee, plastic om tafel te bedekken, mesje, snoeischaar, lijmpistool (indien je dit hebt).

Dringend inschrijven vóór 19/4/2023 bij je kernlid of via mail: femma.eversel@gmail.com  
Deelnameprijs is: 30 Euro (te betalen aan je kernlid of over te schrijven op rekening nr. BE 61 9300 0943 3417 van Femma Eversel).

Contactpersoon: Rachel Vermeyen, 0496 49 78 49

### **“HOOP DOET GEVEN”**

#### **DAG VAN EVERSEL EN UBBERSEL**

De inzameling voor Sint Vincentius, oorspronkelijk voorzien voor zaterdag 1 april, zal doorgaan op nu **zaterdag 22 april 2023**.

Je kan je pakketten dan binnenbrengen in de jeugdlokalen, Butastraat 20/2, tussen 11 uur en 14.30 uur. (liefst: conserven, choco, chocolade, koffie, koekjes, spaghetti, rijst, soep, confituur, suiker, olie, bloem, melk ...). Gezien de hoge nood bij St.-Vincentius hoopt men er dat ‘Eversel-Ubbersel’, zoals in het verleden, ook nu weer gul zal zijn en dankt men nu al allen die hebben bijgedragen.

### **WIELERWEDSTRIJD**

Op **zondag 23 april** organiseert Wielerclub Berg-Op Eversel de jaarlijkse ‘Bèr Sjap Classic’ voor miniemen en aspiranten met vertrek en aankomst aan het cafetaria van St.-Baaf. De eerste wedstrijd start rond 11 uur en de laatste rond 16 uur. De wedstrijden worden afgewerkt op een gesloten parcours van 1,4 km. Naast frisse drank zorgt de wielerclub ook voor lekkere friet en snacks. Kom allen supporteren, maar houdt vooral ook rekening met het gesloten parcours.

### **PASTORAAL BERAAD – uitnodiging 29 april**

Onze pastorale eenheid werkt gestadig aan een samenhangend pastoraal beleid. Op die manier proberen we om een geloofsgemeenschap van de toekomst te worden. Dit is een weg die we niet alleen kunnen en willen gaan: met andere gelovigen en geïnteresseerden nadenken en overleggen is een verrijking en draagt bij tot de groei van onze pastorale eenheid.

Opnieuw willen we graag alle leden van de parochieteams, de kerkfabriek, de verenigingen verbonden met onze parochie, de lectoren en de catechisten uitnodigen op een pastoraal

beraad. Meer nog: in de geest van Sint-Franciscus – open voor dialoog – is iedereen meer dan welkom.

**Op zaterdag 29 april overleggen we in parochiehuis Sint-Baaf te Eversel van 9 uur tot 12 uur.**

Er is een informatief deel, waarin we terugkomen op enkele punten uit een vorige beraad.

Daarnaast willen we samen met jullie denken rond de volgende twee vragen:

1. Hoe kunnen we samen de Blijde Boodschap vieren in de toekomst?
2. We willen graag Sint-Franciscus, onze patroon, vieren in oktober. Hoe gaan we dit doen?

Verloop van de voormiddag: na een kort gebedsmoment en voorstelling van alle aanwezigen, geven we de beloofde informatie uit het vorige beraad. Daarna werken wij aan bovenstaande vragen. We spreken een aanpak af voor de toekomst. En er is ook koffie en koek voor elkeen.

Graag inschrijven voor 25 april bij uw parochie-vertegenwoordiger:

Eversel: Willy Van Aelst, 0478 55 78 86, [vanaelstwilly@gmail.com](mailto:vanaelstwilly@gmail.com)

Berkenbos: Edmond/Pitjoe Geybels, 011 57 35 87, [pitjoe@gmail.com](mailto:pitjoe@gmail.com)

Lindeman: Johan Beliën, 0498 12 98 40, [belien.johan@gmail.com](mailto:belien.johan@gmail.com)

Heusden: Ward Ceyskens, 0478 51 45 88, [ceyskensward@hotmail.com](mailto:ceyskensward@hotmail.com)

Algemeen: pastoor Guido Dewaegeneere, 011 4220 97, [dewaegeneere.guido@gmail.com](mailto:dewaegeneere.guido@gmail.com)

Iedereen is er welkom!

Team pastorale eenheid Heusden.

### **Wat weet u over de “Pater BECKERSSTRAAT”?**



© wva

De P. Beckersstraat gezien vanuit de Beringersteenweg.

*De Pater Beckersstraat is gelegen in Eversel. Deze begint aan de Beringersteenweg, bijna op de grens met Beringen, en loopt tot aan het Albertkanaal. Het is één van de langere straten van Heusden-Zolder, met nr. 114 als hoogste huisnummer.*

*Tot 1966 heette de straat: Langstraat*

*(misschien gezien de grote lengte van de straat?). In 1966 werd ze omgedoopt tot Pater Beckersstraat, genoemd naar pater Jef Beckers die er gewoond heeft. Wie is deze pater?*

### **Pater Jef Beckers:**

Pater Jef Beckers werd op 29 maart 1916 geboren in een landbouwersgezin dat woonde in Eversel op het einde van de “Langstraat”, vlak aan het kanaal. Als 14-jarige trok hij naar het St.-Jan Berchmanscollege in Diest voor de middelbare studies. Daarna trad hij binnen in het noviciaat van de Kruisheren in Diest, waar hij op 5 augustus 1943 tot priester werd gewijd (trouwens aan het einde van de Langstraat woonden in die tijd 3 grote boerengezinnen waarvan kinderen in het klooster traden).



Op 5 december 1945 vertrok pater Beckers naar Congo, waar hij werkzaam was als kapelaan en broussepater, o.a. in Bondo, Api, Digba, Dakwa en tenslotte in Baye, allemaal gelegen in het bisdom Buta.

Twintig jaar lang reisde Jef Beckers rond in de brousse van Congo. In volledige onthechting trok hij van kapel naar kapel. Hij bezat alleen een stoel en een tafel, een pijp en een koffiepote. Maar zijn rijkdom waren “zijn zwarten” die hij niet kon missen en die altijd rond hem hingen. Daarom werd pater Jef er “Jozefu Zamba” genoemd, wat betekent: “Jef die altijd in de brousse is”. Tot 1965!

### **Buta:**

Sinds de onafhankelijkheid van Congo in 1960 namen de onlusten in het rebellengebied (= het noorden van Congo) toe en keerden overheid, militairen en vooral rebellen zich tegen “de blanken”. Sinds 1964 veroverden de rebellen (de Simba’s) het ganse gebied. Honderden blanken werden bevrijd door de para’s, maar vooral de missionarissen bleven trouw op hun post. De rebellen traden steeds brutaler op en gijzelden de blanke paters en zusters. Ook pater Jef Beckers was hier bij. Nadien werd hij samen met de andere missionarissen overgebracht naar de hoofdplaats Buta.

In zijn laatste brief van 18 mei 1965 schreef hij nog vanuit Buta aan zijn familie: “.....*Reeds nadert het einde van de meimaand en we zitten nog altijd in Buta. Waarom zitten we hier zolang? ’t Is voor u wellicht een vraagteken, maar wij begrijpen er ook niets van. Maar voor het ogenblik zijn wij rustig en maken het goed. Maak jullie maar niet ongerust.... de Jef houdt zich taai. Wij bidden voor elkaar*”.

Ondertussen rukte het nationale leger op naar de streek, hetgeen voor paniek zorgde bij de Simba’s. Op 29 mei 1965 gaf dan de rebellenleiding opdracht om alle mannelijke gijzelaars in Buta te doden. Al daags nadien, in de voormiddag van 30 mei, werd door een Simba het doodvonnis van de missionarissen, die in Buta opgesloten zaten, afgekondigd. En rond 17 uur kwam dan het bericht dat het doodvonnis onmiddellijk moest uitgevoerd worden. Rond de gevangenis van de veroordeelden ontstond er meteen gejoel en getier bij de rebellen. De paters en broeders werden daarna blootsvoets buiten gebracht met de handen op de rug gebonden. De stoet werd begeleid door zingende Simba’s. Aan de rivier “Rubi” aangekomen, werden de paters en broeders één voor één gedood en hun lichamen werden in het water gegooid. Die avond van 30 mei stierven er 31 missionarissen, waaronder pater Jef Beckers (nl. 21 Kruisheren, 3 Kapucijnen en 7 Broeders van Sint-Gabriël!). Twee dagen later konden de huurlingen van het Congolese leger Buta innemen en bevrijden, maar te laat om de gijzelaars nog te kunnen redden. Van de slachtoffers was evenwel geen spoor meer te vinden. Het water van de Rubi is hun graf geworden (meegesleurd door het water of verslonden door de krokodillen?).

### **Na 1965:**

Bij de familie Beckers en in gans Eversel en Heusden was de verslagenheid groot. Vele gedachtenisvieringen hadden plaats, niet alleen in Eversel/Heusden maar ook op vele plaatsen in Limburg.

In 1966 werd in Eversel een monument opgericht ter nagedachtenis aan pater Jef Beckers. Dit gebeurde in de “Butastraat”, een nieuwe straat in een nieuwe verkaveling (in de omgeving van

de ouderlijke woning van pater Beckers!) die toevallig in die periode in uitvoering was. In een latere fase werd een zijstraat van de Butastraat gewijzigd in “Kruisherenstraat”.

Ter ere van pater Jef Beckers werd de straat, waar hij geboren werd, gewijzigd van Langstraat tot “Pater Beckersstraat”.

**Elk jaar opnieuw wordt pater Jef Beckers in Eversel herdacht tijdens de  
Weekendviering rond 30 mei. Dit jaar zal dat gebeuren op zaterdag 27 mei om 19 uur.  
Iedereen is er welkom.**

Parochie Eversel hoopt nog lang de herinnering aan deze missionaris-martelaar levendig te kunnen houden.

In 2015, op 30 mei, werd de 50<sup>ste</sup> verjaardag van het overlijden op een speciale wijze herdacht in het bijzijn van vele familieleden en bekenden van Jef Beckers, alsook van enkele confraters Kruisheren van Jef.

Willy Van Aelst