

Week 2024-01

## PAROCHIE NIEUWS EVERSEL

### DANK

In deze nieuwjaarsperiode past het dat we als parochie uitdrukkelijk zeggen: **DANK JE WEL!!** Dank aan alle mensen die zich ook in 2023 toch bleven inzetten en veel bijdroegen om het leven in onze Everselse gemeenschap aangenaam te maken. Er gebeurden veel goede dingen waar zoveel mensen deugd aan hebben. Dank voor al die diensten aan elkaar, in kerk en parochie, in het verenigingsleven, club, buurt,....

### KERSTPERIODE

Met het feest van Driekoningen op zaterdag 6 januari wordt de kerstperiode afgesloten. De KWB zal op maandag 8 januari de kerststal aan de kerk wegnemen en opbergen tot volgend jaar. Voor onze parochie was het ook dit jaar weer een mooie periode.

### WELZIJSZORG

Ook in Eversel stond de voorbije advent in het teken van Welzijnszorg, met aandacht voor de zwakkeren in onze maatschappij. Tijdens de Misviering van het derde weekend van de advent was de omhaling bestemd voor Welzijnszorg. Bovendien werden na de Gezinsviering van 9 december jl. lekkere koekjes verkocht ten voordele van Welzijnszorg. De verkoop van de koekjes bracht 175 euro op en de omhaling(en) was 59,30 euro, **samen 234,30 euro!** Proficiat en dank u wel aan allen die hieraan hebben bijgedragen.

### SAMANA – Kerstfeest



© Mieke

En dat het kerstdiner lekker was!

Ook Samana Eversel organiseerde op dinsdag 19 december een sfeervol kerstfeest voor haar leden. Het werd een gezellige namiddag met een Kerstviering, voorgedaan door pater Frans, en verder lekker eten, een mooi toneelstuk van Ken en natuurlijk een kersttombola waarvan iedereen altijd prijs had. De leden keerden tevreden huiswaarts met een kalender van Samana en een mooie kerstwens.

Dank je wel aan iedereen die heeft geholpen om er weer een mooi feest van te maken!

## SCOUTS – vredeslicht



Wva

Ze waren met velen, scouts en kandidaat-Vormelingen met hun ouders, bij het binnenbrengen van het Vredeslicht in de kerk.

De scouts van Eversel zijn op zaterdag 23 december te voet van Hasselt naar Eversel gekomen om zo het Vredeslicht naar de kerk van Eversel te brengen. Dit voor het 14<sup>de</sup> jaar na mekaar. Onderweg werden zij vergezeld van een 15-tal kandidaat-Vormelingen van Eversel

en Heusden, samen met hun ouders. Bij aankomst rond 22 uur werd de parochiekaars ontstoken aan het Licht van de scouts, waarna diaken Ward, mede-verantwoordelijke voor de catechese, vooring in een bezinning en gebed. Samen met de Vormelingen werd er gebeden voor vrede, nu méér dan ooit nodig. Hierna mochten de Vormelingen een vredeskaars ontvangen en konden de aanwezigen zelf, o.a. een belangrijke groep van de scouts van Leopoldsburg, het Licht overnemen om het zo mee naar huis te nemen en misschien zelfs te gaan afgeven bij burens, vrienden, in hun parochiekerk of clublokaal. Op zondag en maandag (Kerstmis) zijn nog heel wat mensen individueel een kaarsje komen aansteken aan de vredeskaars in de kerk.

## BASISSCHOOL DE SPRINGPLANK zwaait juf Marleen uit



© Lisanne Put

Alle leerlingen vierden op de speelplaats het afscheid van juf Marleen.

Juffrouw Marleen Louwet maakte op vrijdag 22 december haar allerlaatste werkdag in onze basisschool. Dat lieten de collega's en de leerlingen uiteraard niet ongemerkt voorbijgaan. Marleen werd verrast met een ontbijt, knutselwerkjes, cadeautjes en een enthousiaste afscheidsviering.

Marleen was immers ook bijna 40 jaar leerkracht in de school en heeft altijd voor het 5<sup>de</sup> leerjaar gestaan.

## VREDESWAKE



©Jac

Met velen samen bidden, over godsdiensten heen.

De Interreligieuze Werkgroep nodigt iedereen uit voor de jaarlijkse VREDESWAKE op **zaterdag 7 januari vanaf 18.30 uur in de kerk van Zolder-Centrum.**

Ook nu weer zal de traditie verder gezet worden om op de 1<sup>ste</sup> zaterdag van het nieuwe jaar een Vredeswake te houden. Christenen, Moslims, Alevieten, en alle mensen van goede wil hebben zo de gelegenheid om mekaar een goed nieuw jaar en vooral vrede en goede samenwerking te wensen. Met teksten en muziek willen we hiertoe vooral “HOOP”, hoop op vrede, nu méér dan ooit noodzakelijk, uitdragen. Iedereen die wil deelnemen in een geest van ontmoeting en verbroedering is welkom!