

Week 2024-03

WERDEN DOOR HET H. DOOPSEL IN ONZE KERKGEMEENSCHAP OPGENOMEN

Jayden, zoontje van Davy Vermeyen en Celina Corvers, Het Heike.

June, dochtertje van Davy Vermeyen en Celina Corvers, Het Heike
Moge Jayden en June verder gelukkig opgroeien.

Proficiat aan ouders en familie.

EETDAG WIELER- EN SUPPORTERSCLUB

Volgend weekend, **20 – 21 januari**, heeft de jaarlijkse eetdag van de Club plaats. Zoals voorheen heeft deze eetdag opnieuw gedurende 2 dagen plaats: op zaterdag 20 januari van 16.30 uur tot 20.30 uur en op zondag 29 januari van 11.30 uur tot 20 uur Er is een rijkelijke keuze aan: heerlijke mosselen, halve haan, stoofvlees, koude schotel (vlees of vis), videe, kindervidee, hamburger en ijs. Iedereen is er van harte welkom, en alvast nu al: smakelijk! Onze renners samen met hun talrijke supporters en het clubbestuur danken u reeds bij voorbaat.

FEMMA - wandelen

De volgende wandeling van Femma heeft plaats op **vrijdag 19 januari**. Vertrek aan de parking van St.-Baaf om 13.30 uur. Het is steeds een wandeling van een 5 km. Iedereen kan / mag deelnemen. Een volgende wandeling heeft plaats op maandag 5 februari (wandelingen telkens op de 1^{ste} maandag en de 3^{de} vrijdag van elke maand).

FERM - wandelen

Ook Ferm Eversel gaat voortaan maandelijks wandelen, op maandagavond. Dit is dan in principe telkens op de laatste maandag van de maand: eerste maal op **maandag 22 januari**. Samenkomst om 19.30 uur aan Sint Baaf. Vergeet je fluo niet!

FERM – workshop verstellingen

Op donderdagavond **25 januari om 19 uur (tot 22 uur)** organiseert Ferm in St.-Baaf een workshop “kleding herstellen zonder naaimachine”.

Heb je een gat in je broek? Een scheur in je mooie blouse? Wil je weten hoe je een broek korter kan maken zonder naaimachine? Op 25 januari staan enkele Handige Henriettes klaar om je met naald en draad bij te staan! Kom maar langs en breng je kledingstuk mee wat je graag zou willen herstellen. Ook pen en papier, waarmee je al de tips kan noteren.

GELUKKIGE VERJAARDAG

Op zondag 21 januari wordt Leopold Bervoets van de Dijkstraat 93 jaar. Hij woont ook nog steeds thuis. Volgens onze gegevens is Pol nu onze 5de oudste parochiaan. Als parochie willen wij ons aansluiten bij de talrijke gelukwensen die hij zal mogen ontvangen van familie, burens, vrienden.... Wij hopen dat Pol nog lang gelukkig en in goede gezondheid tussen ons mag blijven.

KALENDER 2024

U vindt hierna de data van een aantal feestdagen en open activiteiten in het voorjaar van 2024. Het is goed om deze data nu reeds te noteren in uw agenda. Deze lijst is zeker niet volledig en kan nog steeds aangevuld worden. Ook zijn er nog een aantal activiteiten waarvan de datum nog niet is gekend. (er zijn bovendien ook nog heel wat activiteiten, vooral van de verenigingen, waarvan u de data kan terugvinden in de kalender van de betrokken verenigingen of op de website: www.eversel.be):

za./zo. 20/21 jan.	Wielierclub	mossel-feest
za. 27 januari	scouts	pannenkoekenslag
zo. 28 januari	school De Springplank	afhaalontbijt
za. 3 februari	parochie	feest parochiemedewerkers
wo. 14 februari	parochie	aswoensdag
zo. 18 februari	scouts	spaghetti-dag
zo. 10 maart	parochie	lente-eetdag
zo. 17 maart	Wandelend Paal	St.-Baafswandeling
zo. 31 maart	parochie	Pasen
di. 2 april	Rode Kruis	bloedinzameling
zo. 7 april	parochie	kinderzegen
zo. 21 april	parochie	1° Communie
za. 4 mei	KWB	bedevaart Scherpenheuvel
zo. 5 mei	parochie	Vormsel
do. 9 mei	parochie	O. H. Hemelvaart
do. 16 mei	parochie	bedevaart Scherpenheuvel
zo. 19 mei	parochie	Pinksteren / kermis
za. 25 mei	school	schoolfeest
vrij. 28 juni	school	laatste schooldag
di. 9 juli	Rode Kruis	bloedinzameling
do. 25 juli	parochie	St.-Jacobus - patroonheilige
za./zo. 3 -4 aug.	parochiewerkgroep	dorpsfeesten

En ook nog:

1. FEMMA organiseert elke 1^{ste} maandag en elke 3^{de} vrijdag van de maand, telkens om 13.30 uur, een wandeling met vertrek aan St.-Baaf; vrije deelname.

2. FERM:

- organiseert maandelijks een avondwandeling telkens op de laatste maandag van de maand.
- organiseert om de 14 dagen op woensdag van 19 tot 22 uur een handwerkcafé in St.-Baaf (17/1, 31/1, 14/2 enz.); vrije deelname.

VREDESWAKE



© L.R.

Met bijna een volle kerk werd deelgenomen aan de Vredeswake.

Naar jaarlijkse gewoonte, en al voor de 9^{de} keer, organiseerde de werkgroep 'Interlevensbeschouwelijke Dialoog' op zaterdag 6 januari een vredeswake in de kerk van Zolder-Centrum. Het thema van de wake was: 'Oorlog is.... Vrede kan zijn!' De wake startte met het aanbrenge van het Vredeslicht vanuit Bethlehem door de scouts van Eversel.

De wake werd opgeluisterd door het kinderkoor van Zolder, de folkgroep Botswing en de Saz-muzikanten.

Tijdens de wake werd opgeroepen voor internationale gerechtigheid om zo de vrede, die we hier al 80 jaar kennen, te koesteren en te promoten: "Vrede is de vrucht van blijvend zoeken en werken aan rechtvaardigheid, gelijke rechten, respect en solidariteit. Oorlog treft iedereen. We roepen op om met vrede te beginnen bij ieder van ons".

De vredeswake werd afgesloten met het ondertekenen van een engagementsverklaring en door mekaar te begroeten en vrede en een goed nieuw jaar te wensen.