

St.-Jacobuskerk Eversel



Al in de 13e eeuw is er sprake van 'Everselle' als deelgebied van 'ouweijken' liggende in de heerlijkheid Vogelsanck. In 1839 werd Eversel een autonome parochie.

De kerk werd gebouwd in 1848 en werd gewijd aan de Heilige Jacobus. Het is een gebouw in neoklassieke stijl, naar een ontwerp van architect Jaminé, met een ingebouwde westertoren met ingesnoerde naaldspits.

In dit kerkje bevindt zich een geklasseerd kerkorgel uit ca. 1770.

In de nis staat een beeld van de Heilige Bavo, de tweede patroonheilige van de parochie Eversel.

Daarnaast vind je in de kerk een beeldje van

O.L.-Vrouw met kind van rond 1500, afkomstig uit Mechelen.

De laatste renovatie van de kerk dateert van 2008. Eversel is sedert 2010 ook Sint-Jacobusgemeente met een Sint-Jacobsschelp en wegwijzer richting Santiago de Compostela. En voor wie een voettocht of pelgrimstocht overweegt, het is van hieruit precies 2.247 km.



