

Standbeeld Jef Beckers



Pater Jef Beckers kom je op verschillende plaatsen in Eversel tegen. De Butastraat, Kruisherenstraat en – natuurlijk – de Pater Beckersstraat werden genoemd naar deze missionaris.

Ook werd er een standbeeld aan hem gewijd. De kruisheer pater Jef Beckers werd geboren in Eversel op 29 maart 1916.

Op 29-jarige leeftijd vertrok hij naar Kongo om er te werken als kapelaan en brousepater in Bondo, Api, Digba, Dakwa en Baye.

De Kongolezen noemden hem ‘Jozefu Zamba’ wat zoveel betekent als ‘Jef die altijd in de brousse is’.

Op 30 mei 1965 werd hij in Buta vermoord.

ZIE OOK: <http://www.heusden-zolder.eu/eversel-herdenkt-pater-beckers.aspx>

<http://www.heusden-zolder.eu/eversel-is-pater-beckers-niet-vergeten.aspx>



Pater Jef Beckers Geboren te Heusden (België) 29 maart 1916, vermoord in Buta op 30 mei 1965, brousepater in Baye.

Pater Jef Beckers was van 1930 tot 1937 leerling aan het St-Jan Berchmanskollege te Diest. In 1937 begon hij aldaar het noviciaat bij de kruisheren. Na de filosofie te Achel en de theologie te Diest werd hij priester gewijd te Diest op 5 augustus 1943.

Op 5 december 1945 vertrok hij naar Kongo, waar hij werkzaam was als kapelaan en brousepater in Bondo, Api, Digba, Dakwa en de laatste jaren in Baye.

