



Ferm EVERSEL – TROOSTWANDELING

Samen wandelend stilstaan

Wandelen was lange tijd het enige wat we in de coronacrisis samen konden doen. Net daarom is het zo'n krachtig middel om de crisis mee te lijf te gaan. Sprekend en wandelend kunnen verdriet en gemis plaats maken voor troost en hoop.

We nodigen je uit om samen te wandelen, wanneer en met wie je wilt (individueel of in kleine bubbels), op je eigen tempo. Deze uitgestippelde luswandeling begint en eindigt aan de Ferm Troostplek in Eversel (zijstraatje van de Lusthofstraat). Bovendien is deze wandeling van ongeveer 5 km rolstoel- en kinderwagenproof. Onderweg vind je borden om even stil te staan en tekst of muziek te beluisteren via een QR-code. Wegwijzers helpen je ook om de wandeling goed te volgen.

- De uitgestippelde wandeling zal afgebeeld staan op het gedichtenbord op de troostplek. Heb je je gsm bij, dan maak je best een foto van het plannetje!
- Of je kan een kaartje met de route hieronder downloaden.

Schoenen aan, de natuur in en gewoon gaan. Maak je hoofd leeg en geniet van de mooie plekjes in Eversel. Geniet van de natuur en het samenzijn! Laat het je raken en troosten...

FERM EVERSEL
fermeversel@gmail.com

Wij zijn
samen

Ferm