

## Vroeger en Nu: De Kolenhaven of Lossing

De kolenhaven of '**de lossing**' in de volksmond. Vroeger stonden er indrukwekkende kranen om de steenkool van de treinen op schepen over te laden. Nu wordt er hoofdzakelijk zand overgeslagen. En op mooie dagen zijn er ook waterscooters en boten actief.

*(foto Gust Ischen)*

